



De 323 inspectieteams van ACSI bezoeken campings in maar liefst 29 landen. Zonder hen geen ACSI-campinggidsen. In elk nummer van ACSI FreeLife maak je kennis met een van onze inspectieteams.



## DIK (66) EN MARIA (68) VAN BEEST

Hij was:

**Wiskundeleraar**

Zij was:

**Kleuterleidster**

Woonplaats:

**Hooge Zwaluwe**

Inspecteur sinds:

**2006**

Inspecteren:

**Baskenland, Burgos, Cantabrië, Navarra en La Rioja (Spanje)**

# Thuis in Baskenland

**C**ampings bezoeken in Spanje betekent veel reistijd. Maar Dik en Maria van Beest uit het Brabantse Hooge Zwaluwe hebben dat er graag voor over. Sinds 2006 inspecteren zij in Noord-Spanje. Ze zijn trots op hun statistieken. "We inspecteren 53 campings waarvan er inmiddels twintig zijn aangesloten bij de CampingCard ACSI (de kortingskaart voor in het laagseizoen, red.)", vertelt Dik. "In Frankrijk vind je in bijna elk dorp minimaal één camping. Dat is in Spanje niet zo. Daar liggen de campings ver uit elkaar. We rijden zo'n 7.000 kilometer met onze Fendt 465 TG en Nissan Qashqai. Halverwege mei gaan we van huis en tot begin juli zijn we aan het inspecteren. Daarna blijven we vijf weken om vakantie te vieren." Er gaat geen vakantie voorbij zonder een bezoek aan San Sebastián. Op de eerste zaterdag na de Tour de France start in in deze stad namelijk

de wielklassieker Clásica San Sebastián. Maria: "We kamperen dan net buiten de stad en gaan met de trein naar het centrum. Elk jaar kijken we in een klein kroegje met een bordje pinchos (hapjes, red.) op de bar naar het wielrennen. Twee jaar geleden zagen we Bauke Mollema nog winnen. De stad staat die dag helemaal in het teken van wielrennen." Baskenland voelt voor Dik en Maria als een tweede thuis. Het Baskisch verstaan ze nauwelijks, maar gelukkig spreekt bijna iedereen Spaans. De band met Spanje ligt wel gevoelig. Dik: "Vorig jaar gingen we wandelen met een rode rugzak op en een geel shirt aan (de kleuren van de Spaanse vlag, red.). Dat werd ons niet in dank afgenomen. Basken zelf vertrouwen elkaar echter blindelings. Bij vertrek vertel je gewoon wat hebt gedronken en betaal je. Geweldig dat het daar nog zo kan." ■

"Met een bordje pinchos erbij volgen we de race"